

7. Barmhartig= warmhartig?



A: De barmhartige Samaritaan (Lc 10, 25-37)

Lees het verhaal van de barmhartige Samaritaan en beantwoord de vragen.

Jezus heeft ooit ook een verhaal verteld over mensen die geen tijd hadden om te helpen. Het waren de priester en de Leviet die de gewonde man links lieten liggen. Luister maar...

De weg van Jeruzalem naar Jericho is een vaak gebruikte weg. Veel mensen reizen langs deze weg en dat weten de rovers ook. Dit is immers de plek waar geld te vinden is. Plots komt er een reiziger langs...

rovers: Die man reist helemaal alleen en er is niemand in zijn buurt. Laten we hem aanvallen.

Ze stuiven op de eenzame reiziger af, smijten hem op de grond, slaan hem bont en blauw en pakken alles af wat ze van hem kunnen gebruiken. En de gewonde man? Ach, daar denken ze niet eens meer aan, die laten ze daar halfdood liggen. Gelukkig komt er iemand voorbij.

gewonde: Help, kom me alstublieft helpen.

priester:(staat even stil, luistert en kijkt) O nee, een gewonde man daar in de struiken. Die kan ik echt niet helpen nu. Ik moet naar de tempel!

De gewonde man kan zijn ogen niet geloven. Zo snel hij kan, gaat de priester aan de andere kant van de weg lopen, versnelt zijn pas en verdwijnt.

gewonde: Gelukkig! Ik zie opnieuw beweging in de verte...

Leviet: Wat zie ik daar? Is dat geen gewonde man? Laat ik maar doen alsof ik hem niet zie. Ik heb immers geen tijd om hem te verzorgen want men wacht op mij in de tempel...

De pijn wordt steeds heviger. Hij heeft drinken nodig en zijn wonden zouden eigenlijk verzorgd moeten worden. Zal hij dan toch hier moeten sterven?

gewonde: Er komt in de verte opnieuw iemand aangestapt. Maar ach, wie zal er mij nog helpen als zelfs de priester en de Leviet mij zomaar laten liggen?

De reiziger staat stil, stapt van zijn ezel af en loopt naar de gewonde man. Hij begint hem te verzorgen. Hij giet wijn en olie over de wonden en verbindt ze.

Samaritaan: Waarom kijk jij zo verbaasd man?

gewonde: Jij bent toch een Samaritaan, een vijand van de Israëlieten! Ik had nooit gedacht dat u mij zou helpen!

Samaritaan: Komt u maar mee. U kunt op mijn ezel zitten, dan breng ik u naar een herberg. Daar kunnen ze u verder verzorgen.

Tegen de avond komen ze bij de herberg aan.

Samaritaan: Heeft u een plaats voor ons om te slapen?

Herbergier :Zeker. Komt u maar binnen.

De volgende morgen vertrekt de Samaritaan.

Samaritaan: Beste herbergier, hier hebt u twee zilverstukken om de gewonde man te verzorgen. Ik moet nu echt gaan, maar ik kom terug. Als u meer kosten gemaakt heeft, zal ik ze u bij mijn terugkomst betalen.

herbergier: Dank u, beste man. Ik zal voor hem zorgen.



Onderstreep in het groen wat je herkent vanuit het filmpje dat je net hebt gezien, onderstreep in het rood wat je niet herkent en onderstreep in het zwart wat je moeilijk vindt of niet goed begrijpt.

Je krijgt hieronder ruimte om de dingen die je niet goed begrijpt voor jezelf te verduidelijken.

Jullie hebben net *De barmhartige Samaritaan* gelezen. Zoek nu een antwoord op de vragen.

In wie kan jij jezelf terugvinden? In de leviet en de priester of in de Samaritaan?

.....

Waarom?

.....
.....

Stel dat jij iemand tegenkomt die in de problemen zit, maar jij kan die persoon niet zo goed verdragen. Wat zou jij doen?

.....
.....

Denk jij dat Jezus wil dat we alleen maar mensen helpen die we kennen of leuk vinden? Leg uit.

.....
.....

Naasteliefde

Naasteliefde gebruiken wij om aan te tonen dat je **geeft** om **anderen**. Dat je je verantwoordelijk voelt voor anderen en je **actief wil inzetten** voor hen, zonder rekening te houden met culturele, levensbeschouwelijke, uiterlijke en maatschappelijke verschillen.

Waarom is de Samaritaan barmhartig?

De Samaritaan de gewonde, hij maakt tijd. Hij voelt zich verantwoordelijk en zich om hem te helpen, hoewel en vijanden zijn.

Je weet nu wat naasteliefde is, zoek een eigen voorbeeld.

.....
.....

Een manier om naasteliefde om te zetten in acties zijn **de zeven werken van barmhartigheid**.

B: De 7 werken van barmhartigheid

Hieronder zie je een fragment staan uit het stripverhaal *De zeven snaren*. Zoek waar de werken van barmhartigheid aan bod komen en onderstreep ze.





NOTA - WIL JE EEN PINT VERDIENEN? WED DAN MET JE VRIENDEN! STEL HEN BOVENSTAANDE VRAAG... DE MEESTEN KOMEN NIET VERDER DAN DRIE! EVENTUELE GEESTELIJKEN UIT JE VRIENDENKRING ER BUITEN LATEN.







Schrijf hieronder de 7 werken van barmhartigheid.

-
-
-
-
-
-
-

In het stripverhaal wordt verteld wat er gebeurt wanneer je de werken van barmhartigheid links laat liggen. Schrijf dit hieronder op.

.....

.....

Vul de teksten over de werken van barmhartigheid verder aan.

De hongerigen te eten geven



Dit werk van barmhartigheid gaat over mensen die
..... Honger is er niet alleen
in ontwikkelingslanden, maar ook

Er zijn verschillende organisaties die hierrond werken, bijvoorbeeld:

.....

Geef een voorbeeld hoe jij in actie kan komen.

.....

.....

De dorstigen drinken geven



Door de hebben we
steeds minder Vo0orlopig er nog
genoeg, maar hoe lang nog?

De bedreigt de toegang tot
..... De
klimaatverandering zou verantwoordelijk zijn voor

..... van de Als deze rampen hebben een invloed op

.....

Geef een voorbeeld hoe jij in actie kan komen.

.....
.....

Vreemdelingen onderdak geven



Dit is iets van alle tijden. Vandaag komen er miljoenen
..... binnen. Zij zijn op
de vlucht voor en
..... Ook zij moeten
..... krijgen.

Er zijn verschillende organisaties die hierrond werken, bijvoorbeeld:

.....

Hoe kan ik een vluchteling helpen?

- *Ik heb een (leegstaande) woning, dit kan ik doen:*

.....
.....

Wanneer ik mijn (leegstaande) woning aanbied aan een vluchteling kan het zijn dat de huurprijs ligt dan wanneer ik het verhuur aan iemand van Belgische afkomst.

- Ik heb een beschikbare kamer, dit kan ik doen:

Pleeggezinnen konden al
.....
Binnenkort komt er een manier om dit te doen. Ruim
..... hebben al onderdak gegeven aan een vluchteling.

Geef een voorbeeld hoe jij in actie kan komen.

.....
.....

De naakten kleden



Om onszelf te beschermen hebben we nodig. Spijtig genoeg heeft niet iedereen dit. Er zijn verschillende organisaties die hierrond werken. Voor kleding te verzamelen voor de daklozen is bijvoorbeeld de

organisatie, voor kleding in te zamelen voor het buitenland zijn er de Ook op school werken wij hierrond want wij hebben de

Geef een voorbeeld hoe jij in actie kan komen.

.....
.....

De zieken verzorgen en bezoeken



Ziek zijn hoort bij ons mens zijn, we worden allemaal wel eens ziek. Toch willen we er nog

..... We moeten bij zieke mensen en met hen over de ziekte

Er zijn verschillende organisaties die hierrond werken, bijvoorbeeld:

.....

..... is een organisatie die ervoor zorgt dat

Geef een voorbeeld hoe jij in actie kan komen.

.....
.....

Een gevangene bezoeken



Op vele plaatsen zitten mensen in de

..... Sommige mensen hebben iets verkeerd gedaan, maar anderen zitten in de gevangenis.

Een actie die voor deze mensen strijdt is

....._Dit werk van barmhartigheid gaat niet alleen over gevangenen bezoeken, maar ook over en een

Geef een voorbeeld over hoe je gevangenen die vrijkomen een tweede kans kan geven.

.....
.....

De doden begraven



In onze samenleving geven wij mensen die gestorven zijn een mooi afscheid.

We doen dit omdat Mensen worden
steeds minder en vak

..... Toch zijn er ook andere manieren om
mensen die we graag zien een mooi afscheid te geven, bijvoorbeeld:

.....

Stel je voor dat we hier allemaal meer rekening mee zouden houden en meer voor elkaar, zou de wereld er dan beter uitzien? Leg uit.

.....
.....

Welke waarden vind jij hierbij belangrijk. Omcirkel ze.

Naasteliefde

Actief zijn, iets doen.

Betrouwbaarheid

Respect

Verbondenheid

Vriendschap

Spontaniteit

Gelijkwaardigheid

Behulpzaam zijn